

Danmarks

Sjoveste

Arbejdsløshedskasse?



Med ihåndværende eksemplar af nærværende **nyhedsorgan**, skal det straks her fra starten understreges, at det ikke er løbeklubben der sponsorerer denne udgave af denne avis, men derimod et forslag til nyt logo for ansættelsesudvalget i DSA. Velkommen til, men nu ikke mere snak – her kommer derimod de seneste opdateringer fra DSAinfoUpdateOnline24Timer.

Jane Furesø Stillehav **oplyser, at** personalegruppen af socialrådgivere havde købt et skib der skulle ligge ved kajen her udenfor skudespilshuset – men handelen desværre er gået tilbage, da ankerfristen var udløbet.



Den dårlige økonomi i DSR's "**kantine**" og resten af a-kasseverdenen er nu ved at sætte sine spor. På en ekstraordinær kongres i 3F blev det besluttet, at der skal skæres helt ind til kødbenet, så de fremover kommer til at hedde 2,4F. (De fik for øvrigt ligesom os også kun bulgur og håndstræde hvedekerner og tomatmadder til frokost, med det resultat, at den endelige afstemning måtte henlægges til McDonald's i Aalborg, red.)

Arbejds**miljø**hensynet har **foranlediget**, at serviceteamet – pga. de stærkt stigende brevmængder – nu skal testes for post-traumatisk stress syndrom. Heidi/Klaus fri-Mærkelsen har eksempelvis været underfrankeret igennem længere tid, men her fra red. håber vi at hun snart kommer på mærkerne igen.

Døgnrapporten melder **endnu engang** om omfattende tyverier i Kvæsthuset. Således er følgende ting og sager meldt savnet siden i fredags:

- 10 par sundhedssandaler uden hæl i ass. kulører – forsvundet fra Connies kontor (ikke hende i sort/hvid, men hende i Farver, red.)
- Negativerne fra dette års julefrokost – forsvundet fra direktionsgangen
- 16 meterlange tørklæder af Connies (ikke hende i Farver, red.) – forsvundet fra kavalergangen
- Optegnelserne over formandens (Gretemor, red.) løbetider, siden hun begyndte at løbe fra sin alder
- En admiralshat og krusmabel – forsvundet fra direktionsgangen
- Ringkøbing amtskreds på rundtur i Kvæsthuset – forsvundet på arkivet

Som noget **helt nyt** kan red. nu præsentere DSA's netradio. Vore værter har forsøgt at lægge os så tæt op ad giro 413 som det i praksis har vist sig muligt – således går alle indtægter til velgørende formål, fx afdrag på gammel klat- og spillegæld etc. Og vi har heldigvis allerede modtaget de første ønsker fra DSA's glade medarbejdere og levende pensionister, og derfor vil programmet gå i vasken her lige om lidt med disse glade danske sange:



- Bente Volf Thiesson har ønsket sangen "Hvordan får jeg ram på en mand"
- "Jeg vil vente ved telefonen", ønsket af tidl. Anne-Mette Speedmarker ("røde mor", red.)
- Tidl. Anders Nebengeschäfte-Hansen har ønsket at høre et eller andet med rådhusklokkerne, eller evt. noget andet heavy Metal.
- Tidl. Staffeli-kok Ove Tangkrog har ønsket klassikeren "Smuk som et stjernesud"
- "Jeg en gård mig bygge vil", er indsendt af J. Lauritzen, der samtidig sender en hilsen til søens folk.

..og de kommer her – værsgo' - syng selv med!!

Og nu da vi så endelig er tilbage efter at have lyttet til disse smukke vemodige sange, har vi sjovt nok - og ikke så lidt overraskende - fået en lytter igennem:

Vært: "Hallo, hvem taler vi med?"

Lytter: "Hallo, tak fordi jeg kom igennem!"

Vært: "Selv tak, det kan du takke dig selv for, og DSA's telefonservice, hvis vi lige skal sende en venlig hilsen til vores sponsorer – men hvem er det vi har igennem?"

Lytter: "Det er mig, pensioneret mund- og tarmsygeplejerske Sally Lilly Convally fra Ringmuskelkøbing."

Vært: "Nej ellers mange tak, men hvad kan vi hjælpe dig med?"

Sally etc.: "Jo tak, jeg har et spørgsmål til Bjarne Warne – det er nemlig sådan, at jeg har fået det der nye e-boks, og jeg kan ikke forstå hvorfor det lugter sådan!"

Vært: "Ja, Bjarne - det har vi jo hørt før - det der med lugten, ikke mindst henne i den del af landet, ikke sandt?"

B&W: "Jo, Sally – for hvis de nu kører gylle ud når du tænder for din PC, så er du jo nødt til at "luk æ windows" som I jo siger – har du prøvet det?"

Sally: "Ja, hej Bjarne, tak fordi jeg kom igennem – det har jeg altså prøvet – men det lugter stadig utrolig meget af hvidløg og ekstra chili!"

B&W: "OK, det havde jeg ikke lige forstået i første omgang – det er nok fordi du har bestilt en pizza hos Dominos i Skjern via din "browser", som I jo kalder det derovre, og så har de simpelthen sendt den til din e-boks her for 14 dage siden, så du skal altså lige huske at hente den hjem en anden gang, ikke?"

Sally:dut dut dut dut dut dut

Vært: "Tak til dig Sally, så fik vi klaret den, og til lyden af en vestjysk lastbil der bakker, skal vi høre nummeret: Kære lille ledig, kære lille ledig, tillykke med din rådighed". Og med den siger vi tak for i dag, og på genhør i Danmarks Sjoveste Arbejdsledighedsradio.

Og efter denne **vellykkede** debut til vores radioværter, kan vi slet ikke skynde os lidt nok med at forsætte den verdensdækkende nyhedsdækning her på DSA24timerlotusinfoetellerandet:



Klaus Senil er – **måske** lidt overraskende – atter blevet kåret som årets mand i DSA. Dommerpanelet bestod jo igen i år af Klaus's særlige klakør-korps: Maj-Ridt Bridget og Modelune Mortensen, samt de faste repræsentanter fra Alzheimerforeningen og Dansk Blindesamfund. Klaus har allerede modtaget trofæet, men kan ikke huske hvor han har lagt det (fæet).

Vi kan nu **bringe** referatet fra næste uges SU-møde i DSA:

1. Godkendelse af dagsorden (godkendt på forrige sidste møde)
2. Godkendelse af referat (ingen har fundet det siden sidste møde)
3. Valg af 14 suppleanter (hvis nu nogen siger op)
4. Endeligt memoriam vedr. TTS-modellen's pludselige død i DSA (indtrådt)
5. Forslag om anlæggelse af en have rundt om Kvæsthuset (betrådt)
6. Indstilling fra tidl. Lillian Christoffersen vedr. ledige omregningssatser (fratrådt)
7. Forslag om lån af skuespillere fra naboejendommen til julefrokosten (optrådt)
8. Nyt fra danseudvalget i DSA (foxtrot)
9. Forslag til politik vedr. sex-chikane i DSA (overtrådt)
10. Eventrådt

Jobkongsulenterne i DSA præsenterer her det nye rådighedsskema, som alle skal udfylde inden 24 timer efter første ledigmelding:

- Jeg vil gerne arbejde
- Jeg vil gerne bestille noget
- Okay okay, jeg skal nok
- Jeg gider ikke
- Aldrig i livet
- Ved ikke, hvad var spørgsmålet igen?
- Ved ikke rigtigt
- Jeg vil da altid gerne bestille noget, fx har jeg lige bestilt pizza nr. __ og nr. __ på den lokale

Dato: _____ Underskrift: _____

Formanden for standardsbrevs- og stavekontrollen i DSA – **i daglig tale** "De F5" – Skabelone Mortensen beder meddele, at der endnu går en rum tid inden de ansættelsesbreve med løbeklubbens logo bliver klar.

Ret skal jo **som bekendt** være ret, særligt når der er jurastuderende i nærheden, (bortset fra i kantinen, hvor retterne **slet slet** ikke er som i gamle dage, dengang der herskede lov og orden og Ove og rigelige mængder af krabbesalat), så derfor er det red. magtpåliggende straks at bringe et par berigtigelser af omtalte hændelser, hvori der desværre havde indsneget sig fejl:

- Klaus Senil er naturligvis ikke blevet kåret som årets mand (hvordan kunne vi dog få den opfattelse, red.) - men er derimod blevet DSA's første Batman (se mere i sportsindlægget – midterst i avisen, red.)
- B&V Thiesson havde ønsket nummeret "hvordan får jeg ram på en **kagemand**"

Klaus beklager fejlen, da han fortsat brændende ønsker sig at blive kåret til et eller andet han kan bruge til noget. Bente Tivolisæson har derimod ikke haft mulighed for at udtale sig, da hun ikke både kan tale og samtidig have så store ansamlinger af både hel- og halvfabrikata af melrester i kindposerne.

Men nu til en helt anden og glædelig **nyhed**. Det er lykkedes Birthe Service-Kampvogn igen at finde Ringkøbing amtskreds – de var faret vild i jagten efter den legendarisk lækre kolde og varme buffet, der i sin tid havde lokket dem herover, men kom i stedet til at sidde fast i salaten og de kanelbefængte sellerifrika"deller".

Kort nyt:

- fremover skal Tina fra nord selv gå i kantinen, da det ikke længere er tilladt at bære Schløer
- IT-service oplyser, at alle sager fremover vil blive udstyret med GPS, så de er lettere at finde på arkivet
- Bjarne Warne (ham fra radioen, red.) indskærper, at det er vigtigt at bruge stavekontrollen hvis man arbejder på sin bærbare i et fly der styrter – forleden var der fx 4 nordmænd der sprang ud i fladskærm.....

Det var vist alt rigeligt for denne gang. Og husk som en klog mand m/k - eller det var måske en givetvis endnu klogere kvinde k/m - engang sagde: Den der ler sidst - har intet forstået!



DSA - sportsnyhederne •når sport skal være rigtig sjov

- nu som praktisk midtersektion - lige til at smide ud

Ved DSA's lukkede mesterskaber i Batman, var der stor spænding lige fra den allerførste bold. Spændingen bestod først og fremmest i, hvor bolden var, hvem der skulle samle den op, og hvilke regler der skulle spilles efter, og chefjurist Tina Schultz Jørgensen måtte flere gange træde til som domsmand.

Efter mange indledende kampe og en spændende finale – spillet i et helt utroligt lavt tempo, vandt Klaus Hanslår over Jens Skidtlev, mens den store havfrue, Dorte Rapunzel Nuerdetnoksen stadig mere svedende og hårflettende så på. Ikke en decideret from sejr, men endnu engang så man tydeligt, at lille og doven klarer sig bedre end stor og hoven (eller hvad det nu er det hedder, red.).

Sportsredaktionen ønsker tillykke til den heldige vinder, der ikke på forhånd var spået de store vinderchancer, da vi for længst er holdt op med at spå.

På grund af den skærpede dopingsituation, skulle Klaus Hanslår efter kampen ifølge forskrifterne aflevere en "lille mørkegul prøve", som vi kalder det, og Hanne Wada Hoffmann og hele dBio måtte efterfølgende indlægges til observation hos Høeg Healthcare i Team syd, pga. den kraftige lugt- og røgdudvikling fra den indleverede murerspand.

*****BREAKING NEWS*****

En noget brødebetyngt Klaus Hanslår afholdt her til morgen en åben CV-samtale, hvor han tydeligt rystet indrømmede følgende (og vi citerer, red.):

"Jeg har løjet, jeg har taget ulovlige stoffer – jeg har taget Nupo – det er mit ansvar".

Efter denne indrømmelse besøgte vi "kulturminister" (HA!, red.) Brian Mikkelsen ("kalkunen fra Kalundborg"), og spurgte ham, om det måske kunne forklare de mange målinger af Klaus Hanslår med udslag af en alt alt alt for høj pygmætokritiværdi, og om det kunne være et resultat af umådeholden indtagelse af stråforkortere og væksthæmmere i en meget tidlig alder. Vi kender desværre ikke det præcise svar fra "ministeren", men sikkert og vidst er det, at han stadig står og svarer på spørgsmålet, selvom vi forlod hans kontor for 20 minutter siden.



Da red. stadig er chokeret over dagens breaking news, holder vi her en kort pause, mens vi hører et nummer, der er ønsket af politimesteren i Tølløse, som skal opmuntre hele indsatsstyrken, mens de gennemroder Michael Rasmussens ("gennemstegt af raseri kylling fra Tølløse") barndom og bohove. Og nummeret er "I still haven't found, what I'm looking for" med U2. Det kommer her. Lige om lidt.

Vi vender tilbage på side 2 med en kronologisk oversigt over de største dopingskandaler i DSA's historie.

FAKTABOKS – DOPING I DSA

1985 Holger Båtråb undlader at offentliggøre sin ferieplan, og udebliver derfor fra en uanmeldt dopingkontrol på Svalbard. Daværende protektor for DSA, Kirsten Knaldstegt indrykker en annonce med titlen "Hvor er Holger?" (...bliver siden hen til en meget amoralsk - men ikke desto mindre sygeligt populær - børnebogsserie, hvor hovedpersonen konsekvent gemmer sig fra myndighederne, red.)

2000 Finn Forgård Olsen erkender at have modtaget og indtaget vækstfremmende blodplader og lymfevæske fra girafferne i Berlin Zoo.

2007 Klaus Hanslår indrømmer brug af Nupo og andre præstationshæmmende produkter, round-up og cola light.

2001 Claus Meyer (ikke den skaldede kok, men den lallede, red.) indrømmer at han sover bedst på svampe

1. maj 1982 Dorthe Thorning-Prip tages i at inhalere russisk salat under afsyngningen af "internationale" i Fælledparken

Da det, I disse for vort land så **svære tider**, er blevet en helt umulig sport at spise sig mæt i kantinen, bringer vi her på sportssiden næste uges menu, til venlig ihukommelse (lur os, om ikke nogle vil kalde det til skræk og advarsel, red.):

Mandag: Fiberbrød med hvedekerner og bulgur – sprængt fedtfattig hjemmeåbnet jakobov.

Tirsdag: Hvedekerner og bulgur og saften fra hjemmelavet rådyr, der er slanket op med lugten af rugmel og klidstivelse og er blevet kløet dagligt på ryggen med et geleteret hvidløg.

Onsdag: Tag selv bord (hvis du altså er hurtig) – med bulgur og hvedekerner i kanel og syltede emufjer i ingefær med vanille og økologisk abrikosmos.

Torsdag: (Drop det fis – jeg tager madpakke med, red.)

Fredag: Gallafrokost – bulgur og hvedekerner ad libitum, hjemmelavet let perlende perleløg og et billede af en cola, uspecifikke rodfrugter gravet op til lejligheden med en hjemmelavet økologisk skovl.



- og med dette arkivfoto slutter vi sporten af for denne gang.....på gensyn ved nærmeste pølsevogn...