

**På trods af et vedvarende manglende pres og gentagne udeblevne opfordringer, byder red. her velkommen til et særnummer af DSA's nyhedsformidling. Set i lyset af vore nye sjove medlemsgrupper og nye ufrivilligt morsomme kolleger, føler vi en forpligtelse til at dokumentere overfor eftertiden, at Danmarks Sjoveste A-kasse er kommet for at blive.**

Så vi byder velkommen til nye læsere, og nu ikke mere snak – i stedet iler vi til nyhederne:

Kassereren for **skytteklubben** i DSA har netop søgt om et forhøjet budget (rammebevilling, red.). Det hidtidige budget har været helt skudt ved siden af, da der har været underskud. I øvrigt har man inviteret Claus Hjort med til en træningsaften, men han var desværre ikke til at træffe.



Der er i den senere tid konstateret **mystiske opkald** til og fra Telefonservice, som nu skal undersøges nærmere. Telefonkonsulent Henrik Sibelius (midlertidig, red.) overvejer at få en agent til at undersøge sagen, hvis ikke de studerende selv klarer paragrafferne inden.

Formanden for DSA, Grete (**mor, red.**), afviser vedholdende rygter om, at hun skulle være på vej til en bestyrelsespost i Faderhuset, der ejer Ungdomshuset, eller hvad de nu gør. "Det er jo ikke et rigtig moderselskab, så der kan jeg klart melde hus forbi!", udtaler vor fromme formoder.

**Retfelse:** Forleden omtalte vi Finn, Allan og Jens som "De hellige 3 konger" – med henvisning til deres fortid (blakkede, red.) i KRIFA. Der skulle naturligvis have stået de *forskellige* 3 konger.

Hovedbestyrelsen i DSA har **netop** i sidste uge modtaget en anmodning fra følgende organisationer med henblik på kollektiv optagelse i DSA:

- Læger uden grænser
- Zoneterapeuterne i Danmark
- Clairvoyante "behandlere"

Vi har i den forbindelse bedt Formands(mor-, red.)skabet om en udtalelse og Grete (nu er den vist sivet ind hvem hun er, red.) har venligst tilsendt os følgende referendum:

*"DSA er naturligvis beæret over at modtage optagelsesansøgninger fra disse organisationer, men umiddelbart må vi takke nej. Allerede i deres formålsparagraf har Læger uden Grænser givet udtryk for, at de ikke vil overholde EØS-reglerne - Zoneterapeuterne vil bare ha' en fod indenfor, og de Clairvoyante, **ha**, det er lidt en spøg de har søgt, for de vidste allerede på forhånd at vi ikke ville optage dem – men lattermilde - det er de, så det er nok derfor de gerne ville med i Danmarks Sjoveste A-kasse."*

Det har ikke været muligt at få en **kommentar** på afslaget fra Læger uden Grænser, da de er bortrejst. Zoneterapeuterne har taget svaret til efterretning og har valgt fortsat at have foden under eget bord. De Clairvoyante "behandlere" meddelte allerede for fire uger siden i en spam-mail, at de da godt vidste, at vi ikke gad spørge dem hvad de mente.

I programmet **Sporløs**, der sendes i aften på DR1, leder journalist Susanne Kroghalm (vor egen, red.) efter en nål i en høstak (ikke sin egen, red.), idet sagsbehandler Niels Engelhart nu siden 2. oktober har været forsvundet. Han efterlyses også via AK-samvirke (Interpol på dagpenge, red.), da man er alvorligt bekymret for hvad han kan finde på. Eneste spor i sagen er et postkort fra en ferieø, hvor frimærket er faldet af (altså af postkortet, red.). Vi håber at kunne bringe nyt om sagen senere i nyhedsbrevet, når vi har set udsendelsen. Vi lover at vende tilbage og garanterer at det bliver spændende. Hvis det mod forventning skulle blive kedeligt, er vi villige til at trække garantien tilbage.



**Sportsnyt:** Sagbehandler Christina Knorrhår fra Team Skov (tidl. Nord) har fået stjålet sin cykel under ulykkelige omstændigheder (den var pludselig væk, red.).

Sjakkbajs Lucia Due-Høeg fra Team Falck (tidl. Syd) har nogenlunde samtidig fået stjålet forskelligt teknisk bohøve, samt hårpynt og tingel-tangel ad libitum, i forbindelse med en pludselig, ufrivillig og udefra kommende ransagning af sin cykelkurv.

**Personalenyt:** Tidl. Søren Svensson har her først på sæsonen helt opgivet at vende tilbage til DSA. Det skyldes at han er blevet headhuntet til en stilling som look-a-like for Freddy Mercury i det populære boy-band Queen.

I samarbejde med Røde Kors International og Shultz byder vi her velkommen til redaktionens helt store satsning: **EØS-lægebrevkassen**. Til vort store held (og næsten helt uprovokeret, red.), har vi allerede modtaget den første henvendelse:



Kære DSA.

*Jeg er medlem hos jer, men forleden væltede jeg på min cykel og kom slemt til skade. På skadestuen fik jeg bandager i hele hovedet og på armene. Kan jeg stadig være hos jer, selv om jeg nu er blevet forbundet af offentligt ansatte?*

Venlig hilsen

Mariannne Pfister-Flauenskjold-Samsøe-Læsø

Kære Marianne m.v.

Tak for din henvendelse. Det var da en værre historie. Skete der noget med cyklen? Du er desværre nødt til at blive hos FOA, indtil dine smerter er helt væk, men når du igen kan se komikken, er du velkommen til igen at blive overført til Danmarks Sjoveste A-kasse.

*PS: Du skal være glad for du ikke væltede i Sverige – der gælder særlige EØS-regler når man vælter på sin cykel i Sverige, og det er jo heller ikke morsomt at blive Forbannat af Offentligt Anstalter.*

*PPS: Næste gang du skal til nummerolog, anbefaler vi at du tager en snak med socialrådgiver Klaus Schkov eller jurist Dorte Rapunzel Moskusoksen, der begge vil kunne advare dig. (det skulle jeg have vidst, reddd.)*

Efter julefrokosten i dag vil der som vanligt blive afviklet **kulturnat** rundt omkring i Festhuset. Aftenens højdepunkt bliver nok kl. 20.15, hvor der vil blive afsløret en såkaldt *dynamisk installation* på toilettet i kælderens - bestående af et helt nyt pissoir med et billede af beskæftigelsesministeren henover. Det forventes at installationen vil blive kaldt "Hjortespringvandet", men det er endnu uklart, om redaktionen rammer helt ved siden af.

I uge 52 vil de nye **profiltrøjer** (naturligvis i DSA-Weber-"blå", red.) blive testet på medarbejderne. Følgende slogans vil blive afprøvet, og samtidig kan vi kåre de heldige vindere, der er blevet udtrykket til testperioden:

"Her udvider DSA igen" (Allan og Jens)

"I DSA er der højt til loftet" (Holger og Finn)

"Danmarks Sjoveste A-kasse" (Lis og Bente)

"Længe leve Claus Hjort!" - med underteksten "I Usbekistan" (Merete (dir. og logofører, red.) og Grete ()).

**Sidste nyt** i sagen om den forsvundne sagsbehandler. Det er nu kommet frem, at der har været fejl i brevet til samtlige efterlønsmodtagere i september. Her fremgik det, at deres efterløn fremover ville blive overført til en NEN-konto. Der skulle naturligvis have stået *NEM-konto*. På baggrund af dette er det nu lykkedes at lokalisere tidl. Niels Engelhardt til barmiljøet omkring strandpromenaden på Bahamas, hvorfra han sender de varmeste hilsener, særligt til Solveig.



Det er muligvis Niels til venstre.

Der har været afholdt en **konkurrence for** at finde en titel til det nye nyhedsbrev for DSA's telefonservice, og dommerkomitéen har nu valgt navnet "Vagttårnet". Henrik Sibelius (vistnok stadig midlertid, red.) er lettet over valget, for som han siger "det andet indkomne forslag "Vågn Op" næppe vil have den ønskede signalværdi i forhold til medlemmerne, omverdenen og J. Lauritsen".

Som det i øvrigt fremgår af forsiden, har deres red. nu fået fingre i DSA's nye logo. Vi synes marketing og omegn denne gang har skudt **papegøjen**, så vi gratulerer og kvitterer med ordene: "WELL DONE"!

B. T. Warlummer fra **intern IT** oplyser, at man nu igen kan se dagens ret i kantinen. Man skal blot gå ind i WORD og stille sig på menulinien.

Samtidig meddeler samme, at der stadig ikke er nogen hos Microsoft, der kan fortælle om der kommer en vinduespudder eller en glarmester, hvis man trykker på hjælp i Windows.

**Aller allersidste nyt:** Christina Knorrh oplyser her på falderebet, at hun nu igen har fået en ny cykel, hvorfor hun ikke længere er i ulykkelige omstændigheder.



Red. takker nu af igen igen, og lover aldrig mere at viderebringe tvivlsomme oplysninger af almen interesse, med mindre da selvfølgelig, hvis der skulle gå hen og ske noget virkelig morsomt i DSA. Red. ønsker alle et rigtig sjovt nytår.